

er zijn van die dagen
dan vliegt het haar aan
dan is het geen feest meer
om nog te bestaan
een vrouw in de vijftig
ze moet want dat hoort
statistisch gesproken
nog dertig jaar voort
nog dertig jaar verder
of minstens de helft
alleen met de stilte
alleen met haarzelf

hoe stil alles wordt
hoe stil alles wordt
het avondmaal achter haar eenzame bord
een plant die niet meer bloeit maar stilaan verdort
geen mens wil nog horen
hoe stil alles wordt

natuurlijk gescheiden
en ook nog terecht
en daarmee is alles
zo'n beetje gezegd
haar ex heeft een ander
die méér voor hem doet
die houdt hem allicht tot
zijn hartinfarct zoet
zijzelf heeft vriendinnen
en soms belt een kind
maar niemand die haar in
de stilte nog vindt

hoe stil alles wordt
hoe stil alles wordt
ze heeft in geen jaren haar hart uitgestort
of ruzie gemaakt over Studio Sport
geen mens wil nog horen
hoe stil alles wordt