

dy nacht nei 't feest op sneontejûn
is it begûn mei dy en my
der tink ik folle faker oan
as letter oan ús trouwerij
en alle oare hichtepunten
dy't it libben biedt
it waard nooit in kear
sa ynlik wer en swiet
god wat ha jo 't dan te pakken
allerhande ûngemakken
en beperkings binne der op ta
we stielen in pear tuten
yn ûren dy't minuten wiene
en we stiene earne by in hikke of in beam
allebeide 'n haadrol yn deselde dream

en dat wurdt dan letter wier
dei oan dei en jier op jier by elkoar
hûs oan hûs en doar oan doar
lykas in oar en dat woene we altyd
dus we hawwe ek gjin spyt
mar ik tink in inkele kear
mear is altyd minder
en minder altyd mear

it hat fansels gjin inkele sin
by sa'n begjin noch stil te stean
ast fûl begearde happy-ein
it punt is om fan start te gear
dan komt de lauwerkrâns einliks
fiersten to betiid
en dermei de ein
fan 'n fûgelfaaie striid
god wat wiene we unyk en
sa ferskillend en gelyk en
alle dingen wiene splinternij
ik liet my troch dy meitsje
ik koe om alles laitsje
wasto seist en asto fuortgongst en 'k dy nei te wiuwen stie
woe 'k dat ik dy alle dagen by my hie

en dat bart dan op in kear
en dan is dus alles klear mar fuortoan
wurdt de dei fan hjoed gewoan
de dei fan moarn elke ûre wurdt legaal
en dat wie ús ideaal mar ik tink in inkele kear
mear is altyd minder en minder altyd mear

't was in die nacht na 't grote feest
dat het begon
met jou en mij
daar denk ik nog veel vaker aan
dan later onze trouwerij
en alle andere hoogtepunten
die het leven biedt
want het werd nooit
zo zinderend meer als toen
god wat was ik onbevangen
smoorverliefd en vol verlangen
'k wou alleen maar jou dat was genoeg
honderdduizend kussen
en de tijd verdween intussen
dronken van elkaar schuilend onder een boom
allebei een hoofdrol in dezelfde droom

en dan wordt het later waar
dag aan dag en jaar op jaar bij elkaar
trouw in voor- en tegenspoed zoals het moet
want dat was de diepste wens
en dat wil toch ieder mens
maar ik denk een enkele keer
waarom is dit minder
en was het toen veel meer

de mijmering over hoe het was
die geeft geen pas
want 't is voorbij
ons happy-end kwam veel te vroeg
wat weinig leek bleek toch genoeg
het werd daarna niet heel veel meer voor jou en mij
in al m'n gedachten
was ik bij je dag en nacht
god wat waren we bijzonder
elke dag opnieuw een wonder
alles om ons heen kreeg nieuwe glans
ik hing aan je lippen
geen man kon aan je tippen
en ieder afscheid 's avonds bracht ons dichterbij elkaar
'k wist het zeker ooit zijn wij voorgoed een paar

en dan komt die grote dag
eindelijk bevrijd en alles mag
elke dag doodgewoon ons verdiende loon
elke nacht zij aan zij en dat wou-en we allebei
maar ik denk een enkele keer

waarom is dit minder en was het toen veel meer
meer is soms minder
en minder vaak meer